

26-30 JULI 2020

EEN KAMP VAN TOEN ...



Voor oud-scouts en gidsen ter gelegenheid van ons 100 jarig bestaan.

Met de werkgroep van het kamp zijn we reeds begonnen aan de voorbereiding. Met deze kleine nieuwsbrief willen we jullie alvast een beetje warm maken voor dit festijn.

We hebben beslist dat we iedereen de kans moeten geven om mee te kunnen gaan op dit kamp. Goede herinneringen blijven altijd hangen! De mensen die, wegens gezondheidsredenen of andere het niet zien zitten om terug naar de basic te gaan (tent, slaapzak, luchtmatras, ea.) kunnen in de omgeving een hotel zoeken en aansluiten bij onze activiteiten. Je kan dat aangeven via het document dat je moet invullen om je in te schrijven.

Om een idee te hebben over de deelnemers, vragen we jullie om de juiste gegevens achter te laten. De mensen die dit doen krijgen

daarna meer uitleg (i.v.m. prijs, hoe en watjes, ...) en kunnen zich uiteindelijk definitief inschrijven. Het is dus van belang om zeker deze stappen te ondernemen (zie inschrijven)



Wist je dat ...

... logistieke hulp ook welkom is

... er al verschillende ideeën zijn voor dag- én avondactiviteiten

... we alle hulp kunnen gebruiken

... sjorsfreaks zich ook kunnen uitleven

INSCHRIJVEN:

www.schilderhof.be

Klik verder op 100 jaar – een kamp van toen – link aanklikken om je voorlopig in te schrijven.

DOE dit ASAP, ten laatste tegen 1 januari 2020