

26-30 JULI 2020

EEN KAMP VAN TOEN ...



De kampplaats is gelegen op ongeveer 220 km van Landen. Ze bevindt zich in de Eifel, in de onmiddellijke nabijheid van de Moezel. Dit gebied van de Eifel wordt de Vulkaaneifel genoemd, verwijzend naar de vulkanische activiteit die hier vroeger was. We zien hiervan nog altijd littekens,

kraters en Maaren, in het landschap.

De Moezel is 544 km lang en deze wijnvalei is één van de leukste valleien van Europa.



Tijdens het kamp van toen gaan we verschillende activiteiten organiseren

waar je van de twee landschappen kunt proeven. Iedereen zal wel iets vinden wat hij / zij graag doet. Er zullen ook een aantal gemeenschappelijke activiteiten plaatsvinden.

SCHRIJF JE NU IN:

<https://forms.gle/ws9KubvfxPyHueVD9>



ofwel via www.schilderhof.be, klik dan verder op 100 jaar – een kamp van toen – de link aanklikken om je in te schrijven.

Wist je dat ...

... er 50 inschrijvingen zijn?

... ideeën van de activiteiten aan het opborrelen zijn ...

... je zo snel mogelijk dient in te schrijven

...

... Scoutesk fijn 2020 !

